

Årsberetning 2020, Center for Kristen spiritualitet v/fmd. Anne Birgitte Reiter

Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af Åndens gaver, så at I kan blive styrket, eller rettere: så at vi sammen kan opmuntres ved vor fælles tro, jeres og min. Rom 1,8-11

Det er 7. gang, vi holder årsmøde i CFKS og første gang vi ikke kan mødes på Dalum kloster. Søstrene er naturligt nok meget forsigtige ift. corona-smitte og derfor er vi flyttet på den anden side af Dalumvej, hvor Dalum kirke meget venligt har givet os lov til at være. Tusind tak for det!

Der skal her lyde en meget stor tak til Sct. Hedvig søstrenes gæstfrihed overfor vores forening i øvrigt, vi er meget taknemmelige for at vi kan få lov at bruge klosteret til vores aktiviteter, Da vi jo er en lille og ellers hus- og kirkevild forening.

Fysiske arrangementer og digitale

Fysiske arrangementer har der naturligt nok ikke været mange af i indeværende periode. Fra sidste årsmøde og indtil alt lukkede ned d.11. marts nåede vi at have et adventsarrangement d.7/12, to gange stille timer 18/11 og 20/1, Askeonsdagsarrangement 26/2 og retræte 6-8/3. Til gengæld har vi i bestyrelsen arbejdet videre på den tanke om en form for tættere tilknytning, som vi talte om på årsmødet 2019. Corona-tiden har også givet meget aktivitet på Facebook, vi oplever, at stadig flere følger CFKS her. Pt. er der 423 medlemmer i gruppen.

”Båndet”

Vores forening startede i sin tid, fordi vi var en skare præster og lægfolk, som gerne ville holde retræter. Da vi havde arbejdet på at finde et sted i nogen tid, fandt vi ud af, at vi gerne ville mere end det. Vi ville også gerne kunne tilbyde nogle af de kristne ”aktiviteter”, som en del mennesker længes efter, men som de færreste sognekirker tilbyder. På den måde opstod tanken om at tilbyde en indledning til de store kristne højtider, jul, påske og pinse, med hvilke vi har forsøgt at kvalificere højtiderne som tider til refleksion over det religiøse indhold i højtiden.

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvilke konsekvenser vi bør drage af, at vi hver især har oplevet, at mange mennesker i vor tid længes efter et sted at høre til, hvor man kan hente inspiration og vejledning til troslivet og samtidig finde et fællesskab med ligesindede. Vi har arbejdet med ideen om en moderne klosterregel for protestanter, (pendant til katolikkernes 3. ordener). Som vi talte om på sidste årsmøde, så er vi ikke de eneste, som har gjort dette. I Tyskland har der været flere udgaver af sådan en regel

og det er der også i Sverige. Vi inviterede derfor Simon Fuhrmann til at komme på sidste årsmøde. Han er tilknyttet et fællesskab i Bjärka Säby i Sverige, samtidig med at han fungerer som sognepræst i den danske Folkekirke. Vi bad Simon fortælle om den regel, han har valgt. En ”regel” indeholder en form for løfte, en forpligtelse til at leve med Gud i hverdagen. Bestyrelsen har siden arbejdet på, hvordan sådan en ”regel” skulle udformes og frugten af det arbejde kan vi fremvise på dette årsmøde, hvor vi præsenterer ”Båndet”.

”Båndet” er et åbent tros-, bøns- og klosterfællesskab, hvor deltagerne hjælper hinanden med at fastholde kristen praksis. Der er et fysisk bånd, man kan tage om håndleddet og som gives på af andagslederen ved en af de månedlige andagter, ”bånds-gudstjenester”. Det fysiske bånd er ment som en hjælp for den enkelte til at holde fast i sin egen individuelle praksis, der kan indeholde alt fra daglige andagter, søndagsgudstjenester, meditation til retræter etc. Samtidig med, at man med båndet om håndleddet først og fremmest forpligter sig på at bede for de andre i fællesskabet.

Vi tænker, at vi er en del, der kan genkende den længsel Paulus i brevet til romerne taler om (se indledningen), længslen efter at være sammen og dele troen. Det er ikke altid så let at finde nogen at dele troen med, men i ”båndet” gives der faktisk en mulighed, selvom vi til daglig lever langt fra hinanden. Ikke mindst i denne tid, hvor vi er tvunget til at være sammen hver for sig, tænker vi, at dette bønsefællesskab i særdeleshed har sin berettigelse – ganske enkelt fordi vi i bønnen for hinanden netop kan være sammen hver for sig.

Dalum klostres fremtid

Vi har i nogen tid arbejdet på at hjælpe søstre med at finde en måde, hvorpå Dalum kloster kan bevares som et kristent sted. Sammen med en kristen entreprenør, Rasmus Storgaard, har vi haft møder med den katolske kirkes ledelse og repræsentanter fra moderklosteret i Berlin. Vores vision er at der kan forblive en lille klosterdel ved siden af kirken, et økumenisk konference/retræte-hus samt et bofællesskab. Rasmus Storgaard er i øjeblikket i gang med at udforme en business-plan.

TAK

Tak til Anders Herskind, Anne Katrine Rask og Peter Grønlykke, som overgår til at være suppleanter (Anders og Anne Katrine hhv. går ud af bestyrelsen), for jeres engagement og kreativitet. Velkommen i bestyrelsen til Inger Solveig Nissen (tidl. suppleant), Thomas Frovin og Hanne Wolfsberg.

Tak til Pilgrimsforeningen og Taizéandagts-folkene for godt samarbejde.

Tak til Dorthe for at være vores dirigent ved årsmødet.

Tak til jer, som trodsede corona-frygten og mødte op.